

TROEP IV BERICHTTEN

Nummer 4, juli 2016.

Beste vrienden van troep 4. Hierbij ontvangen jullie het derde nummer van een nieuwsbrief waarvan het doel is om het contact te onderhouden met oud leden van troep 4 uit Eindhoven.

We zijn er nog!

Je krijgt dit bericht niet omdat er weer een groot plan op stapel staat. Daar wachten we nog even mee al spelen we wel met het idee om volgend jaar “iets” te bedenken wat in de omgeving van Eindhoven kan plaatsvinden.

Wel zijn er wat mededelingen voor degenen die belangstelling hebben voor de geschiedenis van troep 4. Onderstaande informatie wekt hopelijk bij jullie een glimlach en misschien wat weemoed.

Mijn advies blijft: “Kijk dankbaar achterom en positief vooruit”.

Ik wens jullie weer gezondheid en alle goeds toe voor jezelf en je dierbaren.

Een hartelijke padvinders groet,

Hans Nijhuis.

Archief Update versie 3.0

Van het groep IV archief (onderdeel van Scouting Wielewaal archief) is een update gemaakt, inmiddels is dit van het gedigitaliseerde archief al versie 3. Bij deze update zijn een aantal stukken toegevoegd, o.a. het programmaboekje van het 40 jarig groepsjubileum in 1973; een oorkonde van de ouders voor Henny van Zanten voor 25 jaar inzet bij de troep; instructie voor de zwaarddans die de Dakotah stam namens groep IV heeft uitgevoerd bij de jubileum revue in 1952; de Ballade van de Glazenwasser, een geinige kampvuur bijdrage en diverse liedbundels.

Wil je een inhoudsopgave van dit archief of (scans van) bepaalde archiefstukken, neem dan contact op met Jan Smits of Kees Nieuwenhuizen

(kees@boemsjikkeboem.nl)

Reconstructie brandstempels.

In de periode dat de verkennerhoed nog deel uitmaakte van het uniform, werden bij bijzondere gebeurtenissen (zomerkamp; jubileum enz.) vaak brandstempels uitgereikt en op de rand van de hoed gezet. Daarmee ontstond zo een persoonlijk archief van evenementen die je had mee gemaakt. Er zijn niet veel hoeden bewaard gebleven waarop die brandstempels nog te zien zijn, maar van de hoeden van Cor

Erkelens en Dick de jong is een inventarisatie gemaakt. Nadat de hoed door een baret werd vervangen werden er nog wel brandstempels op lapjes leer of plakjes hout gezet. In een bijlage bij deze mail kun je de brandstempels bekijken.

Smoelenquiz.

Tijdens de erwtensoeptocht 2016 hebben we ons gebogen over een serie foto's van oud leden in een poging met die roestige geheugen radertjes de naam erbij te vinden. Wil je kijken hoe roestig jouw radertjes zijn, doe dan de smoelenquiz!

Het is een serie foto's over de periode van de veertiger jaren tot de zeventiger jaren, dus je hebt niet die hele periode meegemaakt en kunt dus nooit alle foto's taggen.

Maar wel leuk om te zien hoe ver je er mee komt.

De oplossing van deze quiz staat op de website van de erwtensoeptocht 2016, bijna achteraan in het album.

De quiz zelf vind je weer in een bijlage bij deze mail.

De panter patrouille op pad.

Onlangs is de panterpatrouille op pad geweest. Wat??? Onzin natuurlijk. Kees en ondergetekende hebben een fijne lange wandeling gemaakt van Nijverdal naar Holten en onderweg de onderwerpen van deze nieuwsbrief besproken. Maar ben je ook een wandelaar en lijkt het je leuk om ergens in Nederland een stuk te gaan lopen, laat het weten. (mail: meesternijhuis@gmail.com) en we verzinnen een plan.

Tot slot.

Binnenkort kunnen jullie van Kees en Dick het bericht verwachten dat er een update van de boemsjikkeboom site is. Alvast petje af voor de makers van dit bijzondere tijdsdocument.

Tot zover de actuele informatie over onze Prins Willem 1 groep 4.

Nogmaals alle goeds en wie weet tot ziens, ook namens Kees Nieuwenhuizen,

Hans.