

TROEP IV BERICHTTEN

Nummer 24, juli 2020

Beste vrienden van troep 4.

Een nieuw troep 4 bericht betekent vaak dat er iets kan worden aangekondigd of dat je wordt warm gemaakt voor een plan of activiteit die op stapel wordt gezet. Deze keer is dat niet het geval.

De situatie met betrekking tot het corona virus verbetert gelukkig, maar een bijeenkomst met leeftijdgenoten in de risico groep is vooralsnog geen verstandig plan. Vandaar dat we nu met alleen een praatje en een plaatje de onderlinge band willen behouden. Maar die intentie is er nog en zodra het wél kan, verzinnen we een mogelijkheid om elkaar te zien.

Als je zelf contact op wilt nemen met iemand van troep 4 of je wilt op bezoek gaan dan moet je dat zeker doen. We voorzien je graag van adres gegevens als dat nodig is.



Sint Joris wandeling

Rond de datum van Sint Joris dag dit voorjaar werden onze wandelplannen door de



corona uitbraak onmogelijk gemaakt. Ongetwijfeld herinneren we ons allemaal het bekende verhaal van Joris, de dappere ridder die de draak versloeg. Jaarlijks werd het verteld bij het kampvuur met natuurlijk ook als doel om ons, jonge mensen, een voorbeeld mee te geven van doorzettingsvermogen en opofferingsgezindheid.

Tijdens de corona crisis heb ik vaak aan het verhaal moeten denken.

Wat een boel Sint Jorissen heb ik bezig gezien in de gezondheidszorg. Bezig om de corona draak te verslaan. Een zware en niet ongevaarlijke klus. Het waren vast niet allemaal oud padvinders, maar goede daden hebben ze zeker verricht. Het applaus was terecht. De bonus is terecht en structurele waardering is helaas in politiek vaarwater terecht gekomen en dus zal ik mij er op deze plek verder over inhouden. Maar het blijkt dat ridders en draken nog bestaan. Rest nog mijn wens dat niemand van jullie door een moderne Sint Joris gered hoeft te worden.





in de Agenda

Onze TroepIV agenda staat in de corona-stand, bijeenkomsten staan er voorlopig niet in. En ineens realiseer je je dan dat de agenda helemaal léég is. Hee, denk je dan, waarom hebben we dan niet aan activiteiten gedacht waarvoor je niet bij elkaar hoeft te komen? Restauranthouders hebben in de lock-down de inventiviteit gehad om over te stappen op thuisbren- en afhaalmaaltijden. Wij hadden toch ook met z'n allen een beetje inventiever kunnen zijn?

Help mee! Heb je een idee, heb je iets waarvan je denkt dat kon best eens een leuke activiteit zijn, meld dat dan even. Iets wat tijdens de corona beperkingen gedaan zou kunnen worden bijvoorbeeld, maar ook als je iets weet voor ná het coronatijdperk, kom ermee voor de dag! Het hoeft echt geen uitgewerkt plan te zijn, met elkaar kunnen we je idee wel uitwerken, voorbereiden en organiseren, er zijn altijd wel een paar man te porren om daar mee aan de slag te gaan.

Weet daarbij dat jouw reactie zeer welkom is. Deze Troep4berichten en de activiteiten die van tijd tot tijd georganiseerd worden, hebben de bedoeling de oude vriendschappen tot in het heden door te trekken en de onderlinge band te verstevigen. Goede ideeën of bepaalde wensen voor een toekomstige activiteit zijn daarvoor onmisbaar en die willen we dus heel graag horen. Meld ze aan, je kunt mij als aanspreekpunt nemen, stuur een mailtje aan meesternijhuis@gmail.com of als dat makkelijker is, bel even 06 46154045. Alvast bedankt!



en dan nu Heel Wat Anders

We proberen jullie (mail)adressen en andere gegevens zo up to date mogelijk te houden. Het is dus heel fijn als je ons een eventuele adreswijziging of verandering van e-mail adres doorgeeft.



voor de Ware Zwervers

"Vermijd drukke plekken!", dat is deze zomer het advies. Daarom nu in deze rubriek een opsomming van minder bekende natuurparken in Duitsland. Op internet kun je vinden waar het is en welke mogelijkheden er zijn. Dat hoeft hier niet omschreven te worden. Ik ben er onlangs geweest. Er is niks te beleven. Er zijn verstile dorpsjes en prachtige eikenbomen. Uitstekende fietsmogelijkheden als je niet aan



een mooi geasfalteerd pad vastzit. Ga er heen met mooi weer, een goed boek en een goed humeur en je hebt de tijd van je leven. Bij regen en lichte depressiviteit wordt het een afknapper.

Daar gaan we dan,  is Naturpark.

	Nordlicher Teutoburgerwald
	Südheide (Mogelijk bekend bij wie van jullie de dienstplicht heeft vervuld.)
	Nossentiner-Schwinzer Heide
	Mecklenburgische Schweiz
	Friedlander Grosse Wiese
	Unterer Odertal

En tegen de tijd dat je dit rijtje hebt afgewerkt zwerf je zelf ongetwijfeld wel verder. Veel plezier en goede reis!

tot Slot

Tot slot wens ik jullie het allerbeste, gezondheid en een heerlijke zomer, wat voor beeld je daar ook bij voor ogen hebt.



Met padvindersgroet,
Hans.