

TROEP BERICHTTEN

Nummer 33, augustus 2023

Beste vrienden van troep 4.

Hoe zal ik het uitleggen? Laat ik kort iets vertellen over een eigen ervaring. Al jaren krijg ik vanuit het dorp, waar we vaak wintervakantie vieren, nieuwsbrieven. De schrijver vertelde altijd nuttige en interessante dingen. Maar sinds een jaar worden de verhalen steeds verwarder en minder ter zake doende. Ongetwijfeld doordat de schrijver inmiddels heel oud is.

Tijdens een wandeling met Kees Nieuwenhuizen heb ik dit verhaal verteld en we vonden al snel dat zoiets ons niet mag overkomen. We hebben toen besloten dat onze troep 4 activiteiten in de huidige vorm op een goede manier moeten eindigen. Er komt een einde aan de initiatieven van ons kleine groepje, maar hopelijk een nieuwe start door oud leden die op eigen initiatief de vriendschapsbanden aanhalen.

Op dit moment zijn we gelukkig gezond, helder van geest en trots op wat we in de afgelopen tijd voor en met de oud troep 4 leden hebben gedaan.

Honderden foto's en films zijn verzameld en toegankelijk op de website gekomen. Allerhande logboeken, documenten en spullen zijn in het archief van Scouting Wielewaal ondergebracht. We organiseerden reünies, een erwtensoep tocht, een kamp met bijbehorende kermis, wandelingen enz. Mooie herinneringen zijn opgehaald en verwaterde contacten zijn weer tot leven gekomen. Dit alles is mooi, maar nu ook mooi geweest. Het initiatief om de vriendschappen te onderhouden leggen we nu neer bij jullie, de individuele oud-leden van de Prins Willem I, Groep 4. Hieronder lees je hoe we de afronding gaan vorm geven.



in de Agenda

Allereerst, noteer **zaterdag 7 oktober** in je agenda. Op die datum willen we nog met zoveel mogelijk oud-leden samen koffie drinken. Geen ingewikkelde stuntjes of lange wandelingen maar wel een eenvoudige samenkomst om op passende wijze af te sluiten wat we tot nu toe gedaan hebben en ook om voor eigen initiatieven de basis te leggen. De Philips Appeltuin in Eindhoven lijkt ons hiervoor een geschikte plek.



A2023 : Afronding in de Appeltuin

We willen jullie van harte uitnodigen om op zaterdag 7 oktober om 11.00 uur naar de appeltuin aan de Oirschotsedijk te komen om elkaar daar te ontmoeten. We maken er dan een passend vaarwel en tot ziens moment van. Over de vorm wordt nog nagedacht.

We moeten nog afspraken maken met de appeltuin en houden dus nog een klein slagje om de arm wat de organisatie betreft. De actuele informatie ontvangt iedereen per post thuis, samen met een aardigheidje wat er voor zorgt dat iedereen contact met oud leden kan opnemen.

(* N.B. omdat ons groepje geen club met contributie is, zijn consumpties bij de appeltuin helaas voor eigen rekening.)



Boemsite gaat sluiten

Niet onmiddellijk, maar op termijn gaan we **boemsjikkeboem.nl** opdoeken. Onze website is niet voor de eeuwigheid gemaakt. Zoals die 10 jaar geleden is begonnen en toen is vormgegeven, is die niet toekomstbestendig. Software, hardware en licenties, die voor het updaten van de website worden gebruikt, zijn intussen verouderd. Om dat weer up to date te maken, zullen we een flinke klus moeten ondernemen. Maar is dat nog zinvol?

De boemsite is begonnen als een fotoverzamelplaats. Films zijn er later bijgekomen en tenslotte ook de activiteiten van onze oud-leden club. Het 'fotogebeuren', de verzameling historische foto's en films, is voltooid. Er komt niks meer bij. En als er geen activiteiten van oud-leden meer plaatsvinden, dan kan de website net zo goed worden opgedoekt.

Let op, we melden dit voornemen de boemsite op te doeken om je de gelegenheid te geven nog iets te ondernemen, als je dat zou willen. De boemsite heeft altijd de bedoeling gehad, dat je ervan kom downloaden wat je interessant vond. Maar als die er straks niet meer is, download dan nu die foto's die je eigenlijk altijd al had willen hebben. Of films, of wat dan ook. Doe het nu!

Maar wacht eens. Verdorie, dat is ook jammer dat het straks niet meer mogelijk is gewoon zomaar even op de boemsite rond te surfen! Vind je dat ook? Dan is er nog een andere mogelijkheid. Je kunt *Offline-Boemsjikkeboem* in bezit krijgen. Dat is de offline versie van de hele boemsite op een USB-stick. Daarmee kun je gewoon op de boemsite rondsurfen alsof je op internet zit, en het is allemaal precies gelijk aan wat het nu is. Om die USB-stick met de offline versie toegestuurd te krijgen, moet je je wel even aanmelden. Tegen kostprijs van € 9,00 sturen we je die dan toe.

AANMELDEN

meld je aan voor de Offline-Boemsjikkeboem,
stuur een mailtje aan kees@boemsjikkeboem.nl :

ja, ik wil de Offline-Boem!

We vinden het belangrijk dat de foto- en filmverzameling, die we met z'n allen bij elkaar gebracht hebben, niet verloren gaat. Dus wordt offline-boemsjikkeboem bewaard in het archief van Scouting Wielewaal (waar het archief van de Prins Willem I een onderdeel van is). Bovendien, als een aantal oud-leden die USB-stick bestellen, ligt die verzameling op nóg meer plaatsen en raakt die voorlopig nog niet in vergetelheid.



Lezers Bijdrage

Geen lezersbijdrage dit keer. Dank aan alle lezerschrijvers die in deze rubriek hebben bijgedragen. Hun berichten blijven bewaard, want ook die staan op de Offline-Boem, waar alle uitgegeven Troep 4 Berichten in opgenomen zijn.



en dan nu Heel Wat Anders

Op 21 juli is Adrie Merison overleden in de leeftijd van 91 jaar. Moegestreden, het kaarsje opgebrand. Bij de uitvaart op 26 juli is de vriendschapsband ook toen gevoeld. We wensen Huib sterkte.



voor de Ware Zwervers

In deze rubriek heb ik getracht jullie ideeën aan de hand te doen voor reizen veraf en dichtbij. Bestemmingen, soms buiten de platgetreden paden. Nu geen reis idee meer, maar wel een filosofie. Als je ooit een ideaal had om een bepaalde plek te bezoeken, aarzel dan niet en doe het als je nog fit genoeg bent. De “had ik maar toen het nog kon” gedachte, die moet als het even kan vermeden worden. Een nieuwe badkamer kun je ook laten maken als je slecht ter been bent. Een bijzondere reis is dan onmogelijk. Een kijkje achter de horizon, als het nog lukt. **Doen!**



tot Slot

Dit zal dus het laatste troep 4 bericht in deze vorm zijn. Het was altijd een plezier om stukjes te schrijven en plannen aan te kondigen. Het geeft echter ook een goed gevoel om het hele troep 4 initiatief netjes te kunnen afsluiten. Met enige trots kijken we terug op wat we de afgelopen 10 jaar met elkaar hebben gedaan. Nu gaan we optimistisch en gesterkt door de mentaliteit die we bij troep 4 in de goede oude tijd hebben mee gekregen op naar “de toekomst die ons behoort”.

De mail adressen blijven bekend en een berichtje kan altijd nog verspreid worden. Als iemand een persoon niet kan vinden dan staan we vanzelfsprekend altijd klaar om te helpen. Het initiatief is nu aan jullie zelf. Wij zien dat als een nieuwe fase in het troep 4 gebeuren.

Beste mensen, alle goeds en gezondheid voor de toekomst gewenst!

“Zonnig spoor en een stevige linker” en hopelijk tot ziens op 7 oktober.

Hans en Kees.

